



De Joods-Christelijke Cultuur Column 3 – 2024 Tsjalling Buwalda

Wilders heeft het over de Joods-Christelijke Cultuur, waarmee hij zich verbonden voelt.

Wat bedoelt hij daarmee?

Van het begrip *cultuur* zijn eindeloos veel omschrijvingen. Gangbaar is: *“Het geheel van gewoonten, symbolen, waarden en normen van een groep.”*

Staan die waarden en normen dan vast?

Ooit raakte ik in Meknèz aan de praat met een Marokkaan, die uitstekend Nederlands sprak. Ik vroeg hem, hoe hij dat had geleerd.

Hij vertelde, dat hij tien jaar in Utrecht had gewoond, waar hij een goede baan had gehad. Maar toen kwamen zijn kinderen in de leeftijd, dat ze naar de Middelbare school zouden gaan. Waar hun vriendjes en vriendinnetjes heel

andere normen en waarden erop na zouden houden dan zij. Zouden hun kinderen bestand zijn tegen alles wat tegen de Islam inging? Daar zagen zijn vrouw en hij erg tegenop. En ze besloten terug te keren naar Marokko.

- Waren ze blij met hun besluit toen?

- Eerlijk gezegd: Nee. In Marokko mocht tegenwoordig ook alles maar. De Marokkaanse jeugd was bijna even losgeslagen geworden als de jeugd in Utrecht.

Als het gaat over de Marokkaanse cultuur. Over welke cultuur hebben we het dan? Over die van 1956 (Onafhankelijkheid) of van 2024?

Als het gaat over de Christelijke cultuur, gaat het dan over de cultuur van antisemitisme vanaf de Middeleeuwen, of over de christelijke (AR) normen van de politicus Colijn, die de Joodse vluchtelingen uit Hitler-Duitsland in 1938 bij de grens tegenhield?

Als het gaat over de Joodse cultuur, gaat het dan over de wet om een vloeker te stenigen (Lev. 24) of over normen van Joodse kolonisten op de Westelijke Jordaanoever, wier optreden elke rechtvaardigheid tart?

Zich openlijk uitspreken voor een bepaalde cultuur, is meestal het zich aanmeten van een bepaalde identiteit, en het zich afzetten tegen een andere groep, een ander volk, een ander ras. Tegen Asielzoekers, tegen arbeidsmigranten: geen ruimte!

Tegen de Islam. Terwijl juist in de islamitische wereld Joden veilige uitwijkhavens vonden vanuit Europa, waar ze eeuwenlang werden vervolgd.

Dat hameren op de Joods-Christelijke cultuur. Het is een leugen, het is vals, het slaat nergens op. En het is met zijn propagandalyriek gevaarlijk en beangstigend.

Ja, het is weer Mei. De maand waarin we de Bevrijding vierden.

Van die man met zijn gevaarlijke valse theorieën en zijn gebral om “Lebensraum”

Zuidhorn, 29-mei 2024.