

Monarchie

Column 23 – 7 Tsjalling Buwalda

Het is herfst. Tijd voor een lange wandeling.

Een vriend appt een foto van een mooi pad in de natuur. Maar met een bordje: *Kroondomein Het Loo. Verboden toegang van 15 september tot 25 december.* En hij appt erbij:

“Ja, ja, de koning moet weer zo nodig op jacht. Ik stem GroenLinks, want die partij wil de monarchie afschaffen. En dat werd tijd.”



Daar moest wel even een reactie op volgen natuurlijk. En zo ontstond een heen en weer geapp, waarvan ik een geheel waarheidsgetrouw verslag u niet wil onthouden. (Voor de duidelijkheid: de GroenLinkse vriend geef ik daarin aan met *vrGL* en zijn opponent maar even met *zp*, dat wil zeggen zeurpiet.)

- **zp:** Daar gaat de fanatieke Groenlinkser weer. De koning is er helemaal niet. Die is met de koningin op staatsbezoek in Zuid-Afrika.. Dus nu hebben de zwijnen en herten even rust. En dan moet jij die zo nodig weer verstoren. Trouwens, je weet toch dat half september de bronsttijd van de herten begint?
- **vrGL:** Loopt die bronsttijd door tot Kerst?
- **zp:** Je bent een typische egoïst. Onder het mom van een natuurliefhebber, die tegen de jacht is. We zijn in Nederland dolblij met groot wild, maar daar is in ons tjokvolle snipperlandje helemaal geen plaats voor. De enige nog overgebleven natuurlijke vijand van grootwild in ons totaal verpauperde ecosysteem is de mens. Maar die verzaakt zijn plicht. Kijk nou eens gewoon om je heen, wat die wolven in Drenthe en elders en wat die herten in de duinen en Oostvaarder Plassen aanrichten. Is dat verantwoord wildbeheer? Dan heb je een koning, die daar serieus wat aan doet en dat vind jij dan weer niet goed. Je kent het verhaal van dat prachtige stukje koninklijk bos in de schaduw van Paleis Soestdijk. Eeuwenlang werd het met rust gelaten. Er moeten daar zelfs nog ergens twee vredeseiken staan van een halve eeuw oud. Die zijn gegroeid uit twee vredeseikels, die koningin Juliana ooit ontving van John Lennon en Yoko Ono ter gelegenheid van hun huwelijk. Maar sinds 2017 mag de projectontwikkelaar er mee aan de gang. Weg stilte, weg natuur.
- **vrGL:** Ben jij wel wakker jochie? Kijk een beetje om je heen. Vandaag hebben we uitzicht op de hele wereld. De wereld van internet en grote ICT-projecten.
- **zp:** Ik wil geen grote ICT-projecten die alsmaar fout gaan. En die onze overheid elk jaar handen vol geld kosten. Neem de Omgevingswet. Die zal eindelijk op 1 januari in werking treden, schijnt het. Het einde van een lange, dure lijdensweg. Maar ook het begin van een nieuwe lijdensweg. Van een doolhof, waarin ambtenaren en burgers het spoor snel bijster zullen raken. De eerste die daarvan de dupe is, is de omgeving, dus Natuur en Landschap.
- **vrGL:** Dus jij vindt dat een koning, een koningin en een gigantische druk op arme prinsessen, nog passen in deze tijd?
- **Zp:** Dus jij wilt deze traditie, dit wezenlijke element in onze nationale identiteit, overboord kieperen? Jij wilt geen gevoel meer tegenover het verstand? Geen droom meer tegenover de rauwe werkelijkheid van deze tijd?

- **vrGL:** Jij was toch zo vóór de gelijkheid van Bernie Sanders? Moet je nou toch eens kijken wat dat koningshuis de Nederlandse samenleving kost. Veel andere partijen willen in elk geval, dat de koning inkomstenbelasting gaat betalen, net als elke inwoner van dit land.
- **Zp:** Dat is nog erger dan afschaffen. Dat is ontheiligen van de traditie, het is die bezoedelen, ontdoen van elke allure.
Wat ik wil is een koning, niet met een vlassig kuifje, maar met een gouden kroon. Die niet schaatst, maar schrijdt Die op jacht gaat met honden, op een vurig ros. Met klaroenstoten en trompetgeschal. Ik wil een koningin met een diadeem met flonkerende diamanten, gehuld in een hermelijnen mantel. Die spectaculaire feesten geeft met koninklijke gasten uit verre landen, in balzalen met kroonluchters.



U ziet het, lezer.

De Monarchie?

De droom. Het sprookje.

De vluchtweg naar buiten.

Uit de ellende van krantenberichten en wrede televisiebeelden binnen.

Zuidhorn, 31-10-23